

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn.

Ps. 67.

†

Uitnodiging tot gebed voor

Martha-Anna SCHOCKAERT

weduwe van Victor **DE BOCK**

geboren te Rozebeke op 7 oktober 1898
en zacht in de Heer ontslapen te
Zottegem op 15 augustus 1984,
gezalfd met de H. Olie der zieken.

Heer God, Gij zijt een toevlucht
voor wie zijn zwakheid kent,
een kracht voor wie zich wendt tot U.
Bevestig ons in het geloof
zodat wij het beloofde geluk zien
dat alle verlangen overtreft.

(openingsgebed 20e zondag)

Op het einde van de hoogdag
van Maria-ten-hemelopneming
is moeder zacht van ons heengegaan,
opgebrand als een kaars ten einde toe.
Licht en warmte was zij in huis,
tot op hoge leeftijd middelpunt
van haar kroostrijk gezin.
Voor zichzelf met weinig tevreden,
was ze steeds bekommerd om het welzijn
van kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren.

Ook haar leven werd getekend door het
kruis
van lijden en het pijnlijk vroege verlies
van een zoon en een kleinzoon.

In wijze overgave en zonder klagen
heeft zij haar leven voltooid,
getroost door regelmatig gebed.
en de hoogdagkommunie thuis.

Goede Vader, maak ons blijvend dankbaar
voor al het goede dat Gij ons schonkt
doorheen moeders hart en handen.

Neem haar op in uw eeuwige vreugde
waarnaar zij betrouwend uitkeek,
en leer ons in eerlijk werk en gebed
eens samen thuis komen bij U.

O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

De namis wordt opgedragen zaterdag
29 september 1984 te 18 uur.

Mevrouw Gilbert Eeckhout(†)-De Bock,
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Roger De Bock(†)-Verstraeten
Emiel(†)-Loosevelde, schoondochter en
kleinkinderen,

De Heer Etienne De Bock,
De Heer en Mevrouw Ferdinand De Bock-
Van Der Meersch en zoon,

De Heer en Mevrouw Noël De Bock-
De Norre en zoon,

De families Schockaert, De Bock,
Van De Vijver en De Pessemier,

danken U voor uw blijken van deelne-
ming in hun rouw en gebed.

Rouwcenter "Funeralia p.v.b.a." Zwalm
Tel. (055) 49 93 54

d. 21/8 d. van Rozebeke