

En als 't lichaam dan zal sterven,
doe mijn ziel de glorie erven
van het hemels paradijs.

(Peest O. L. Vr. v. smarten)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Albien SCHOKKAERT

weduwnaar van mevrouw
VIRGINIE DE VLEESCHAUWER,
geboren te Brussel de 15 februari 1864 en
godvruchtig overleden te Michelbeke
de 9 april 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten.
Lid van de Bond van het H. Hart.

Hij behoorde tot een generatie die, in tegenstelling met de onze, zeer hard moest werken om zeer weinig te verdienen. Als seizoenarbeider verliet hij bijna 30 maal huis en streek om in een vreemd land de kost te gaan verdienen voor vrouw en kinderen.

In alle omstandigheden was hij een man van Geloof en naastenliefde. Hij hield van de Kerk, van het gebed en van de Sakramenten. Wanneer iemand in nood of miserie was, volgde hij het voorbeeld van de goede Samaritaan.

Doch sinds geruime tijd kennen wij Binus als de kandidaat honderdjarige met het rimpelloze voorhoofd en de fonkelende oogjes, tronend als een pronkstuk in het nette huis aan de fraaie Kasteelstraat, omringd van de zorgvolle liefde

der zijnen en de zwijgzone bewondering der dorpelingen.

Daar vond hij troost en steun bij familie en bezoekers, daar ontving hij zo dikwijls en zo vroom Kristus zelf onder de gedaante van brood, onderpand van een glorievolle verrijzenis.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, het uur van scheiden is aangebroken. Ik ga naar de Hemel. Daar zal het beter zijn dan op aarde. Vlucht het kwade en doet het goede opdat wij daar elkander terugzien.

Beminte schoondochter, ik dank U voor uw genegenheid en uw zorgen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families SCHOKKAERT, DE VLEES-
CHAUWER, D'HOKER en LIEDTS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Thomas Marcel, Michelbeke.