

Zalig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.  
Zalig die vrede brengen,  
want zij zullen kinderen Gods  
genoemd worden.

(Uit het evangelie op Allerheiligen).

DANKBARE HERINNERING AAN  
**DE HEER**  
**Emiel SCHOKKAERT**

weduwnaar van Mevrouw  
**Zulma MARTENS**

geboren te Michelbeke op 12 november 1903  
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-  
Elisabeth te Zottegem op 30 oktober 1992,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de **Bond der gepensioneerden.**

Met Allerheiligen voor de deur heeft deze  
zachtmoedige, vriendelijke man ons verlaten,  
om naar "het land" te gaan; het land waar  
"de kinderen van God" worden opgewacht  
in de eeuwige vreugde van het Vaderhuis.  
Zijn hoge ouderdom noopt ons tot gelaten-  
heid, maar wij zullen hem toch missen; zijn  
wijze, innemende glimlach, zijn woord vol  
goedheid en begrip, zijn oprecht meelevende  
met — en zijn graag geschonken hulp aan  
ieder die troost of steun behoefde...

Maar wat wij vooral zullen missen en ons  
van hem zal bijblijven, is zijn simpele vroom-  
heid wortelend in een vanzelfsprekend geloof  
en een rotsvast Godsvertrouwen.

Van mensen zoals hij wordt in de media  
geen melding gemaakt; de wereld gaat im-  
mers aan hun grootheid voorbij. En toch zijn  
het juist deze eenvoudige zielen, die uiteinde-  
lijk de wereld rechthouden, zij zijn groot  
in het vele kleine, dat zij goed hebben ge-  
daan en die de componenten zijn van het  
echte leven.

Laten wij daarom deze mens, die een man  
was om van te houden, niet vergeten en dit  
vooral niet in onze gebeden. En mogen  
vooral zijn kinderen, kleinkinderen en familie-  
leden daarbij gedenken, dat hijzelf hen ook  
niet vergeet bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

Namis op maandag 30 november '92 om 19 u.

---

†

**De families**

**SCHOKKAERT, MARTENS,**  
**DE VLEESSCHAUWER en PORREWYCK,**

zijn gevoelig voor uw bliken  
van deelneming en danken U oprecht.

---

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49