

Gij weet niet, gij die leeft,
gij kunt het ook niet weten
voordat ge sterven zult,
hoe waarlijk ongemeten
de goedheid is van God.

G.G.



WIL IN UW GEBED GEDENKEN
de ziel van de Heer

August, Maurice SCHOLIERS

echtgenoot van Mevrouw

Maria BAEYENS

geboren te Gijzegem op 21 december 1894 en
godvruchtig overleden te Aalst op 19 november
1974, gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Zijn nederig hart maakte hem zo eenvoudig,
zachtzinnig en dienstvaardig in zijn omgang;
door zijn gemoedelijk optreden won hij het hart
van iedereen, hij voelde zich zo klein en juist
daarom stond hij zo sterk en zal hij groot zijn
bij God.

Moedig en verduuldig heeft hij lijden en be-
proevingen in dit leven gedragen, omdat hij
wist dat zij voor de christen de zekere weg naar
het eeuwig geluk zijn.

«Heer God, help ons U te blijven danken
wanneer geliefde mensen
uit ons midden worden weggenomen.

Vul de leemte die dan om ons heen valt
met Uw troostende aanwezigheid
en schenk hem de eeuwige rust».

Bemide echtgenote nu wij in dit leven el-
kander zo nodig hadden moet ik u verlaten. Ik
dank u voor de grote liefde, treur niet om mijn
heengaan want de hand die sloeg is ook deze
die de wonden zal helen, betrouw op de Aller-
hoogste en vergeet mij niet.

Dierbare familie, wat is het schoon sterven,
als men schoon heeft geleefd, ik dank God voor
de levensavond midden u... dankt allen die me
zo liefdevol hebben verzorgd en bewaart het
voorbeeld dat ik u gaf.

**Gevoelig getroost door uw bliken
van deelneming en innig gebed,
danken U :**

Mevrouw August SCHOLIERS-BAEYENS,
De families SCHOLIERS. BAEYENS,
DE KONINCK en MAES.

Begraaf. Strens, Aalst

Spitaels-Schuermans