

In al uwe werken wees uwe uitersten indachtig  
en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.

Eccl. VII.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mijnheer

## JACOBUS SCHOLIERS

Echtgenoot van Mevrouw

**Catharina DE LEENER**

Lid van de Muziekmaatschappij "De Vrije Belgen"

geboren te Dilbeek, den 26 Februari 1875

en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,

den 15 Januari 1949,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

God is tot mij gekomen door de beproeving en  
ik ben tot Hem gegaan door het geloof. Ambr.

Gelukkelijk de mensch die beproeving lijdt, want  
na beproefd te zijn geweest zal hij de kroon der  
gerechtigheid veroveren die God belooft aan deze  
die Hem beminnen. Jac. I.

De vader, dien wij betreuren was ongeveinsd en  
rechtschapen man, hij bewandelde den weg van  
vrede en rechtvaardigheid. Iedereen beminde hem  
en niemand kon over hem een woord van minach-  
ting uitspreken. Judith.

Vaartwel mijn duurzame Echtgenoot en gij mijn  
beminde Kinderen en Kleinkinderen ik weet wat  
liefde en zorg gij voor mij hebt gehad ; ik smee-  
k u dus, bidt voor mij al de dagen uws levens ; dient  
den Heer in ootmoedigheid, onderhoudt zijne wet  
en wandelt steeds op den weg der rechtvaardig-  
heid en der waarheid.

Duurbare Bloedverwanten, vaartwel en bidt veel  
voor mij.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.

De familiën SCHOLIERS,  
DE LEENER,  
DE WEGHE  
en SCHOUKENS,

danken U hartelijk voor uwe  
gebeden en blijken van gene-  
genheid.