

Moge hij leven met Gods uitverkorenen.

✠ BID VOOR DE ZIEL ✠

van Mijnheer

ALBIEN SCHOLLAERT

Echtgenoot van Mevrouw
MARIA VAN DAELE

Geboren te St-Lievens-Essche, den 14 Augustus 1869
en er overleden den 21 November 1946,
Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van Franciscus-Xaverius genootschap,
H. Hartbond en andere godvruchtige genootschappen.



De goede oude vader is heengegaan, Bedroeft U echter niet, zulk een vader te hebben verloren, maar verheugt er u over zulk een vader gehad te hebben.

Want hij was een diepgeloovig man en zijne vele levensjaren waren vol deugd.

Hij beminde en vereerde het H. Hart van den Heer, en zijn geest die helder bleef tot het laatst, verheugde zich in Christus en de Heiligen.

Herinnert U dikwijls hoe godvruchtig hij bad, hoe heilig hij leefde voor God, en hoe hij door zijn verduldig lijden eenieder stichtte die tot bij zijn ziekbed kwamen, hoe hij door zijne zachtzinnigheid en goedheid uitmuntte tegenover vrouw en kinderen.

Kinderen eert uw Moeder en wordt niet moede het goede te doen ; leert aan uw kinderen de deugd te beoefenen en God te loven ten alle tijd, dan zal het u goed gaan en uw kinderen na u. Wees mij indachtig in uw godvruchtige gebeden.

Zoete Heer Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d.afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300d.afl.

R. I. P

Mevrouw Albien SCHOLLAERT, geboren Marie VAN
DAELE, kinderen en kleinkinderen ;
De Familiën SCHOLLAERT, VAN DAELE en DIEPEN-
DAELE,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming betoond in hun rouw maar getroost door de vurige gebeden voor den dierbaren afgestorvene,

DANKEN U VAN HARTE

Dr. O. Schautteet Zottegem - Colaes St-Liev.-Essche