

Ik ben de Verrijzenis en het leven, die in mij gelooft
al is hij ook gestorven zal leven. Joan. X. 25.



† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

EDGARD SCHOLLAERT

echtgenoot van Mevrouw

Delphira VAN DEN BERGHE

Geboren te St-Lievens-Esse,

den 9 Februari 1882, en godvruchtig in den Heer
ontslapen te St-Antelinks de 2 September 1950.

Versterkt door de Troostmiddelen O.M. de H. Kerk.



De gezondheid is maar een ijdel woord; het leven is
maar een droom; de vermaken zijn maar een gevaarlijk
tijdverdrijf; alles is ijdel en vergankelijk in ons, be-
halve God te dienen en Hem alleen te beminnen.

Hij was ellendig geworden en wreed geslagen onder
den last van een smartelijke ziekte maar het lijden
bracht hem nader bij Jezus en Maria aan wien hij dan
ook edelmoedig en onderworpen zijn lichaam en ziele
schonk. Hij verdroeg alles met verduligheid, verze-
kerd dat de barmhartige Zaligmaker hem na 't lijden
de kroon der gelukzaligen in den hemel zou schenken.

Hij was een trouw en sterk echtgenoot, een liefde-
rijke en plichtbeseffende vader. Zijn gezin was al zijn
zorgen toegewijd. Zijn echtgenote met wie hij lief en
leed steeds deelde, verliet in hem een trouwe steun
en troost.

Dierbare Echtgenote, geliefde Kinderen die mij om-
ringden, blijft niet treuren, wij hopen op een zalig
wederzien in den hemel. Vergeet mij nooit in uwe
gebeden en Heilige Missen Tot wederziens.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. a.

Mevr. Edgard SCHOLLAERT, geboren Delphina VAN DEN BERGHE;
Mijnh. & Mevr. Maurice DE SAEDELEER - SCHOLLAERT en kinderen;
Mijnh. & Mevr. Florent SCHOLLAERT - FELIX en kinderen;
De Familiën SCHOLLAERT, VAN DEN BERGHE, ROTTIERS en
VAN GYSEGHEM,

DANKEN U van harte voor uw blijken van deelneming.