

« Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven ».



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

DE HEER

Jozef SCHOLLAERT

weduwnaar van Mevrouw Germaine THEYS,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 13 april 1919 en godvruchtig overleden
te Sint-Maria-Oudenhove op 9 november 1989.

—

In de vroege morgen is Jozef in alle stilte van ons heengegaan, naar de Heer die hij gans zijn leven trouw heeft gediend en naar zijn dierbaren die hem reeds zijn voorafgegaan.

Jozef was een eerlijk en rechtschapen man, die moeilijk tegen onrechtvaardigheid kon. Het was ook een wijs man, die ten gepaste tijd het goede en ook steeds het verzoenende woord sprak.

Vanuit zijn inzet voor de parochie, hij was 35 jaar lid van de Kerkraad, en zijn deelname aan het sociale leven in de gemeente, had hij vele vrienden. Ook zijn werk bij de boerenbond bracht hem in contact met vele mensen.

Jozef was ook een diep gelovig man. Hij hield van zijn parochie, zijn parochiekerk en de Sint-Antoniuskapel. Met grote zorg, mede als voorzitter van de Kerkraad, zette hij zich in voor het rond krijgen van alle restauratiewerken.

In ons verdriet om zijn heengaan keren wij

ons naar de Heer en bidden :

« Goede vader in de hemel, wij vertrouwen U onze dierbare overledene toe. Neem Jozef op in Uw hemels Vaderhuis en laat hem daar voor altijd gelukkig zijn ».

Beste kinderen, kleinkinderen, lieve zusters en vrienden. Ik weet het, mijn heengaan komt veel te vroeg. Graag had ik nog enkele jaren bij U willen blijven. God heeft het anders geschikt. Heb dank voor uw liefde, voor uw genegenheid en voor uw goede zorgen. Wij bidden voor elkaar en dit is ons geloof : Eens zien wij elkander weer.

Lieve papa, pépé en broer wij danken U voor die grote liefde, die U aan alle mensen gegeven hebt. Het was steeds feest om naar U te komen. Rust nu in vrede bij uw dierbare vrouw, naar wie U al die jaren zo hebt verlangd.

Heilige Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

Namis : Zaterdag 16 december om 8.30 uur.

De families

SCHOLLAERT, THEYS, CARNEWAL,
DE TEMMERMAN, LOYE,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Rouwleiding De Martelaere, Zottegem
Drukk. H. Maginet, Ten Ede 117 - Zottegem