

Zalig wie op de levensbaan
met 't kruis beladen - den dood ingaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN Heer Omer SCHOLLAERT

echtgenoot van

Mevrouw Sylvie WATTÉ

geboren te Schendelbeke de 20 Januari 1876 en
godvruchtig overleden te Nederboelare
de 30 October 1951, gesterkt door de laatste HH. Sa-
cramenten der stervenden.

"Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij
zichzelf verlochenen, zijn kruis opnemen en mij vol-
gen." Math. 16, 14.

Het kruis dat deze brave man te dragen had, was
bizar zwaar: een onverbiddelijke ziekte kwam
zijn kracht: n ondermijnen, zijn werkzaamheid breken,
om hem eindelijk maanden lang, op een lastig ziek-
bed te laten uitkwijnen.

Zijn beeld zal ons bijblijven zoals wij hem immer
zagen: diep gelovig in God, trouw kind van de
Kerk, oprechte eerbied voor de priester, een goede
echtgenoot en bezorgde vader, vlijtig en werkzaam
minzaam voor den evenmens - geduldig in het bit-
tere lijden en onderworpen aan Gods H. Wil.

Bemide echtgenote: het is pijnlijk te moeten schei-
den: wees echter niet ontroostbaar in deze beproe-
ving: ik dank U voor uw goede zorgen en trouwe
liefde

En Gij mijn kinderen en kleinkinderen, ik zeg u
allen zo gaarne! Mijn besten dank voor uw kinder-
lijke liefde welke ik dagelijks van u mocht genieten
en welke zo een deugd deed, aan mijn vaderhart.

Ik sterf gerust omdat ik weet dat gij de troost zult
zijn van moeder. Bidt veel voor mijn zielerust.

Beste Familieleden en Vrienden, die me dikwijls
hebt bijgestaan in mijn ellendige dagen, u ook dank
ik van harte en weest mij indachtig in uwe gebeden.

O. L. Vrouw van den Rozenkrans, bid voor ons.

Druk. G. Van de Maele Geraardsbergen

De familiën SCHOLLAERT, WATTÉ en
DE VULDER

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mijnheer Omer SCHOLLAERT

danken U van harte.