

Gedenk, o mens dat gij van stof zijt.



**Gedenk in uw gebeden**

**M i j n h e e r**

**Theodule SCHOLLAERT**

geboren te Grotenberge op 16 februari  
1889, en godvruchtig overleden in de  
Kliniek St.-Elisabeth op 24 maart 1976.  
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken

---

Bij de dood verdwijnt ieder mens uit het  
zicht van deze wereld, alleen wat edel en  
schoon was in hem blijft. Zo leeft hij  
voort, voor het oog van God, in het geheu-  
gen van zijn familie en vrienden.

In oprechtheid heeft hij als vurig kristen  
mens de Heer gediend en gezocht, niet met  
grote opvallende dingen, maar in stille  
overgave aan zijn plicht. Ja tot in de hoge  
ouderdom, wilden zijn rusteloze handen,  
midden zijn welverdiende rust, nog immer  
dienst bewijzen.

Beminde zuster, voor u zal het afscheid  
pijnlijk zijn, omdat wij altijd samen lief  
en leed gedeeld hebben. Zoek troost en  
sterkte bij de Heer.

Beste neven en nichten, dank voor uw  
genegenheid.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U.



Mejuffrouw Maria Schollaert;

De families Schollaert en De Poortere,

**danken U voor de gebeden  
en deelneming in hun diepe rouw.**

Otte