



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Willy SCHOLLAERT

echtgenoot van Mevrouw
Eliane DANEELS

Geboren te Schendelbeke

op 21 november 1927 en godvruchtig

overleden in het ziekenhuis "Maria-
Middelares" te Gent op 6 juni 1995.

*Toen we in stilte het onmogelijke begonnen
te hopen, toen we dachten dat je optimisme
en levenswil het toch gehaald hadden, toen
sloeg de ziekte ineens nog harder toe.
Hoe hebben we je bewonderd in je stille,
verloren strijd tegen zoveel onheil.
Nooit, echt nooit, heb je geklaagd.
Integendeel, je maakte ons elke dag meer
en meer attent op de diepe warmte waarmee
je ons wou koesteren, evenals op de
levensweg die we moeten volgen.*

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Je was ongelooflijk !

*Je ideaal, onze hechte familieband, heb je
gesmeed voor generaties lang.*

*En wees gerust voor moeder, alleszins je
laatste zorg en gedachte, we zullen er zorg
voor dragen als nooit tevoren.*

*En je kleinkinderen, die zo intens van je
tomeloze aandacht en liefde genoten, zullen
we zo begeleiden dat ze je zachte hand
nooit vergeten.*

Dank Pa, je was een groot man voor ons.

*Dank aan allen die ons de pijn van het
afscheid hielpen ombuigen in vreugdevolle
herinnering aan zijn diepmenselijke warmte,
zijn inzet voor iedereen, en de liefde voor
zijn familie.*

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk van Schendelbeke op zaterdag
24 juni 1995 om 19 uur.

De families:

SCHOLLAERT, DANEELS,
COCK en HERREGODTS
danken U voor de bliken van
deelneming in hun rouw.

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50