



DANKBAAR AANDENKEN

aan de Heer

**REMI DE ROECK**

echtgenoot van Mevrouw

**Mariette MEULEMAN**

geboren te Strijpen op 20 januari 1921 en er  
overleden op 20 maart 1990,

voorzien van de H.H. Sakramenten « in extremis »

—

Mariette Meuleman,

Herbert De Roeck(+)-Horge Yvette  
en kinderen,

Wilfried Van De Castelee-De Roeck Christel  
en kinderen,

Lionel De Roeck-Van Reepingen Lucienne  
en kinderen,

De families De Roeck, Meuleman, Van Den  
Berghe en De Koninckbroeck,

danken U voor uw blijken van genegenheid.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere

Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is  
dichtdoen  
en verpakken  
in goede gedachten der herinnering...

Is verwijlen  
bij een brok leven  
en stilstaan  
op de pieken  
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waarde is  
om niet te vergeten...

Is moeizaam de draden losmaken  
en uit het spinrag der belevenissen  
loskomen  
en achterhalen  
en niet kunnen vergeten...

LEVEN is  
— vanaf zijn geboorte —  
voortdurend afscheid nemen.

Loshaken  
om voort te gaan.  
Zichzelf verliezen  
om zich te vinden.  
Het risico nemen  
van de graankorrel  
om vruchten voort te brengen.

Afscheid nemen  
is het moeilijkste  
in het leven.

Men leert het nooit.

Gelovigen  
nemen NOOIT afscheid van het leven.

W. Bruyninckx.