

'Wij weten dat God alles ten goede leidt voor hen, die Hem liefhebben. (Rom. 8,12)



WIJ GEDENKEN DANKBAAR
MEVROUW

Cecile MALFROIDT

weduwe van de heer
Georges DE CLERCQ

Geboren te Steenhuize op 25 november 1932
en godvruchtig overleden in het K.U.L. Sint-Rafaël
op 26 januari 1989,
gezalfd met het H. Olielesel in extremis.

Het leven is een strijd, een stelle tocht van tijd naar eeuwigheid. Voor Cecile werd het een ongelijke strijd, een hardere tocht. Haar leven werd bovenal 'geven'. Meer dan anderen kreeg zij haar deel in het menselijk lijden en verdriet. Als niet één werd zij in dit aardse bestaan beproefd.

Een jarenlange, aanslepende ziekte van haar dierbare man trof reeds vroeg haar gezin. Na zijn heengaan werd zij zelf door ziekte aangetast en noodgedwongen diende zij de zelfstandige en bloeiende zaak, waaraan ze samen met haar man met hart en ziel uit liefde voor hun gezin hadden gebouwd, stop te zetten. Hoe hard toch kan het leven toeslaan? Maar dank zij haar ongelooflijke moed en doorzettingskracht leek het nog even of zij de strijd aan het winnen was: de vreugde het mooie gezin van haar dochter en schoonzoon van dag tot dag te mogen zien groeien en bloeien, de blijdschap om de pret van haar kleinkinderen, de vriendschap van buren en kennissen, de trouwe bezoekjes van haar familie, het werden dankbare verpozingen op haar eenzame lijdensweg. Toch heeft dit geluk niet lang mogen duren. God besliste er anders over.

Vandaag denken wij met eerbied terug aan haar

leven. Zij heeft ons ontroerd door haar weerbaarheid bij zoveel leed. Zij heeft de grote kunst beheerst in ziekte en sterven, sterk te blijven, een echte moeder waardig. Nooit kwam er een woord van pijn of bitterheid over haar lippen. In grote liefde voor haar familie, bijzonder voor haar kinderen en kleinkinderen, heeft zij haar kruis blijmoedig gedragen, vol vertrouwen in haar geneesheren en in God.

Om dit alles en zoveel meer, zullen we haar nooit vergeten. Zij ging veel te vroeg van ons heen, maar midden van ons verdriet willen we beseffen dat niet de duur van het leven belangrijk is, wel wat w'er hebben kunnen van maken.

Om dit leven van goedheid, om haar medevoelen, haar zelfvergeten dienst en haar stil geluk, zijn wij haar uiterst dankbaar. Met haar heengaan verdwijnt voor ons allen een onvervangbare aanwezigheid. Maar wij vertrouwen op wat de Heer heeft gezegd: als de graankorrel niet sterft, brengt hij geen vruchten voort. Ook al kunnen wij Gods handelen zo moeilijk begrijpen, wij geloven dat haar leven nu zijn bekroning vindt in een leven bij God, zonder einde.

Rita en Johan, mijn geliefde kinderen, Sofie en Steffen, mijn lievelingen, ween niet langer, ik ben gelukkig. Ik ben jullie dankbaar om uw vele zorgen en bezoekjes.

Samen met vader blijven wij door God op een bijzondere wijze met jullie verbonden. Blijf trouw aan wat gij van ons hebt meegekregen en wees ons nabij door uw gebed.

O.L. Vrouw, bid voor ons.

Johan en Rita VAN WIJMEERSCH - DE CLERCQ,
Sofie VAN WIJMEERSCH,
Steffen VAN WIJMEERSCH,
De families MALFROIDT, DE CLERCQ, DE LEEUW
en HOLDERBEKE,

zijn U erkentelijk voor uw blijken van medeleven
en uw gebed bij hun rouw.

begr. haustraete-ritserveldt, druk. van boxstaal.