

Vandaag is de mensch in volle gezondheid en morgen is hij als een rook verdwenen. Prov.

BID VOOR DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

## CORNELIS SCHOON

ECHTGENOOT VA MEVROUW  
MARIA DE SMET

geboren te Aalsl den 18 November 1875  
en schielijk overleden te Welle  
den 28 Februari 1945,  
voorzien van de H.H. Sacramenten.

De duurzame overledene was een deftig man, een voorbeeldig burger, bezield met een edel hart en een vroom gemoed; door zijn rechtschapen inborst en vreedzamen omgang had hij eenieders achting en genegenheid weten te winnen. Zijn aandenken blijft in zegening.

Door het vroegtijdig verlies zijner ouders vielen al de bitterheden van het leven hem ten deel.

Het is zeker dat gij sterven zult, maar onzeker is het waar en wanneer en hoe dit gebeuren zal, want de dood wacht overal. H. Aug.

Vaarwel, teerbemide Echtgenoot, ik dacht niet dat het scheidingsuur zoo plots zou slaan, en ik hoopte nog eenigen tijd u mijn dankbare genegenheid te betuigen voor uwe innige verkleefdheid. Troost u, weldra zien wij elkander weder om nooit meer gescheiden te worden.

Liefste Kinderen en Kleinkinderen, helpt uwe goede moeder al de dagen van haar leven.

Bemide Bloedverwanten, vaartwel en tot weerziens in het eenwig vaderland.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

100 d. aft.

Mevrouw Cornelis SCHOON, geboren  
Maria DE SMET,

zijne echtgenoot ;

Mijnheer en Mevrouw Benoit D'HAESE-  
LEER-SCHOON en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Frans SCHOON-  
PENNE en zoon,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De familiën SCHOON en DE SMET,

bedanken U hartelijk voor de blijken  
van deelneming in hun smartvollen  
rouw.

---

Jozef De Troy, koster, Welle.