

Ik ben de verrijzenis  
en het leven.



Vroom aandenken aan

DE HEER

## OKTAAF SCHOORENS

weduwnaar van Mevrouw Julia DE BEURME

geboren te Nukerke op 24 oktober 1902 en  
er thuis in familiekring overleden op 31 juli 1993,  
gesterkt door de ziekenzalving en  
de wekelijkse communie.

*Ere-voorzitter O.C.M.W. Nukerke  
Lid van Landelijke Gilde en K.B.G.  
Vereerd met verscheidene eretekens*

Dank voor uw gebed,  
de warme sympathie  
of stille aanwezigheid,  
waarmede U ons bijstond  
in de dagen voor en na het overlijden  
van onze geliefde vader.

Familie Oktaaf Schoorens - De Beurme.

Ons omringden trouw,  
je liefde en je zorgen,  
zo zomerlicht omsluit het land,  
saâm met ma, heb jij ons bestaan geborgen,  
in de palm van je warme, zo ijv'rige hand.

In ons groeide met de dag een diéper weten,  
al wat je hart en hand ons bood,  
waren vruchten traag gerijpt door  
warme liefde, grote dienstbaarheid, nooit gemeten.

Diepgelovig, tevreden, dankbaar zijn,  
dát had voor jou een vaste waarde,  
zo was je steeds eenieders vriend,  
die almaar blijheid openbaarde.

We danken je pa, om zo'n levenslied,  
dat zal als regenboog steeds stralen,  
in heel z'n gamma bloeiend koloriet.

De bron van wijsheid die je hart verried,  
de ludieke zin van het verhaal,  
dát voorbeeld is dé taal  
die jij ons achterliet.