

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**Eugénia SCHOREELS**

weduwe in 1ste huwelijk van Désidérius GIJS  
echtgenote van Arthur DANNAU

geboren te Denderwindeke  
op 4 september 1899 en godvruchtig overleden  
te Laken op 19 februari 1984, gesterkt door het  
Sakrament der Zieken.

---

Het leven komt van God  
en gaat naar Hem terug.  
Het is een voorbijgang.  
Ons komt het toe te zorgen  
dat die tocht niet ledig is  
en zonder verdiensten.  
Wij zullen eenmaal weten  
dat de dood ons niet beroven kan  
van het goede dat we deden.

Heer God,  
mogen wij gelovig vertrouwen  
in het verdere leven van deze vrouw.  
Laat het goede dat wij van haar mochten  
ondervinden voortleven in ons leven.

Beminde echtgenoot, kinderen en familie-  
leden, dank voor de genegenheid die gij mij  
steeds betoonde.

Beste dank voor de directie en het ver-  
plegend personeel van de Residentie Romana.

De Heer Arthur DANNAU ;  
Eerw. Zuster Lucia, geboren Jeannine GIJS ;  
De Heer en Mevrouw Willy GIJS-DELAHAYE ;  
Juffrouw Maggy GIJS ;  
De Heer Julien DANNAU ;  
De families SCHOREELS, GIJS en DANNAU,

**danken U voor uw gebeden en blijken  
van deelneming.**

---

Begravenissen M. WILLEMS - T. 267 17 97  
Drukkerij POOT n.v. - T. 267 78 88