

*" Er blijft alleen een stil verdriet
en' in het huis dat hij verliet
hangt nog zijn liefde als een lied
maar wij verstaan de woorden niet "*

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Charles SCHOTSAERT

echtgenoot van Mevrouw
Mariette DE TEMMERMAN

geboren te Sint-Lievens-Esse op 24 april 1921
en overleden in het U.Z. te Gent
op 8 september 1990,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Onderwijzer op rust.
Bestuurslid Seniorenclub C.O.V. Zottegem.
Bestuurslid van de K.B.G. Michelbeke

†

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.

De familie.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Stevig geworteld in de traditie van één van die onderwijzersfamilies, waaraan land en kerk zoveel te danken hebben, was hij een man uit één stuk, sober en bedacht in woord en werk, maar tevens vrijmoedig en principieel in daad en stellingname. Zo was hij een man om op te bouwen, een man van plicht, thuis tegenover de zijnen en overal elders waar hem verantwoordelijkheid gegeven was, of hij die edelmoedig op zich genomen had. Maar hij was ook een man om van te houden, een man die van de mensen en het leven hield, een die kon genieten van het goede dat hem was gegund en die kon delen en anderen betrekken bij zijn vreugde.

Nu hij niet meer onder ons is, zullen wij hem missen; zijn echtgenote met wie hij doorheen lief en leed als 't ware tot een twee-eenheid was vergroeid; zijn kinderen en kleinkinderen, zijn zorg en bekommernis, maar tevens zijn trots en zijn vreugde; zijn vele familieleden en vrienden, voor wie hij altijd huis en hart gereed had. En degenen die met het welzijn van de parochie waren begaan, zullen hem eveneens missen, want tenslotte, wie hij was en wat hij deed, het was allemaal doorweven van een diepe, christelijke levensbeschouwing. Zeker wat dat betreft, was hij een man om mee op stap te gaan, want je kon op hem steunen en in zijn voetstappen treden.

Nu wij afscheid van hem nemen, bidden wij, dat de Heer, omwille van al het goede en schone in zijn leven, hem het al te menselijke en foute dat er kan zijn geweest vergeve en hem deelgenoot make van zijn verrijzenis en verheerlijking.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

