

*Ik ben zo moe na deze lange tocht  
al wat ik vraag is een rustige slaap  
en dromen van hen die ik heb liefgehad.*



Liefdevol gedenken we

DE HEER

**Gerard SCHOTTE**

echtgenoot van Mevrouw  
Odette SOETENS

geboren te Zarlardinghe op 21 november 1937  
en overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 24 juni 2000,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.

Wanneer mensen sterven na een plotselinge ziekte, dan voelt men hoe broos en teer het leven is,

zijn gezond lichaam werd beetje bij beetje verder geraakt door ziekte.

Gerard heeft zoals velen dat kunnen, de ziekte van zijn laatste levensfase met bewonderingswaardige moed beleefd.

De ene dag ging het wat beter dan de andere. Als een bezorgde huisvader was hij in de weer voor zijn gezin.

Zijn echtgenote Odette gaf dit tijdens zijn ziek zijn duizendvoudig terug wat hij deed moest afgewerkt zijn en heel netjes.

Het deed hem pijn dat hij door zijn ziekte deze activiteiten moest stoppen.

De liefde voor zijn kinderen was onbegrensd. Zijn petekind Michaël was het zonnetje in zijn leven.

Wees nu goed voor moeder en blijf mij allen gedenken.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De familie.