

» Vader, indien het mogelijk is laat deze kelk aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil maar Uw Wil geschiede.»

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE SCHOTTE

Echtgenote van Mijnheer

ERNEST DHONDT

Geboren te Zottegem, de 16 Juni 1902, en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 20 Juni 1954, Gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.



De teergeliefde afgestorvene had de uitnodiging van den Meester gehoord. « Wie mij lief heeft neme zijn kruis op en volge mij » en ten volle heeft zij er in een ontroerende offervaardigheid aan beantwoord.

God heeft haar beproefd gelijk het goud in het vuur; met een voorbeeldig geduld en in volledige onderwerping aan Gods Wil heeft zij alles aanvaard, Edelmoedig beklom zij Calvarië naar het voorbeeld van haar Goddelijke Meester en thans heeft zij met Christus den Thabor bereikt.

Met een schreiend hart, maar dat overvloedt van dankbaarheid, staan wij thans bij haar graf, omdat wij beseffen wat een zegen zij is geweest voor de parochie. Voor haar was de oproep van O. L. Vrouw « Bid en doet boete voor de bekering der zondaars » geen ijdel woord. Dag na dag, jaren lang heeft zij de ontzettendste pijnen met dat doel geofferd. « Het bloed der martelaren is het zaad voor nieuwe Christenen, »

Mijn duurzame Echtgenoot en lieve Kinderen : al te vroeg heb ik U verlaten. Ik vind geen woorden om U te danken voor de zorgen waarmee Gij mij hebt omringd dag en nacht, Geen offer was U te zwaar om

mijn leed te verzachten. In de hevigste pijnen bleef Uw geluk steeds mijn grootste bekommernis. Nu kan ik mij volledig aan U wijden. Ik bid God dat Hij uw toewijding en liefde moge vergelden, dat Hij U sterke en trooste in uw rouw, dat Hij uw leven zegene.

Mijn Familieleden allen, blijven wij steeds verenigd in het gebed. Het aardse leven is zo nietig, zo broos, houden wij steeds ons bliken gericht op het eeuwige.

Maria, Konin. in der Martelaren, bid voor ons.



Mijnheer Ernest DHONDT ;

Mejuffer Christiane DHONDT ;

Mejuffer Marie-Jeanne DHONDT ;

Mijnheer Hubert DHONDT ;

De Familiën SCHOTTE, MERCHERS, DHONDT
en BOGAERT,

bieden UEd. hun oprechte dank voor

de bliken van deelneming betoond

bij de smartvolle rouw die hen treft.

Druk Oct Schautteet Trapstraat Zottegem