

Die in lijden en sterven, zich overgeeft aan
de Wil van God, ontslaapt in vrede.

(H. Alphonsus)



TROOSTEND AANDENKEN AAN

Mevrouw

Marie - Alice SCHOTTE

echtgenote van de Heer
REMI VAN DER HEYDEN,

geboren te Montignies-sur-Sambre
op 22 juni 1898 en godvruchtig overleden te
Oudenaarde op 30 april 1973,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken
en de genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart
Lid van de Landelijke Katholieke Vrouwenbond

De vreugdeklanken van het hoogfeest van
Pasen waren nog maar pas uitgestorven toen
dit leven een einde nam, om een nieuw le-
ven in te gaan.

Deze gelovige was een goede vrouw, ge-
sierd door heel veel gaven en deugden. Zij
hield van allen en van alles wat God haar
liet genieten. Zij was blijmoedig van aard en
steeds vol toewijding voor al diegenen die
ooit beroep deden op haar goed hart. Zij was
begaan met de zedelijke en stoffelijke belan-
gen van haar gezin en de ganse familie.

Ook buiten haar eigen vrouwwde familie-
kring droeg zij graag haar genegenheid uit om
opbeuring aan zieken en noodlijdenden te
brengen.

De duurzame overledene had een leven,
waarin ze niet gespaard is gebleven van lij-
den en tegenslag. Wat kon harder aankomen
voor een moeder dan haar eigen kind naar
zijn laatste rustplaats te begeleiden. Ook dit
was een harde belevenis, maar in dit lijden

werd zij gelouterd, en in haar diep kristelijk
geloof vond zij de kracht om dit alles in
volle overgave te aanvaarden.

Werd haar het lijden en tegenspoed niet ge-
spaard, toch kende zij stille vreugden. Zij
was dankbaar voor de liefde en de aanhanke-
lijkheid van haar kinderen en kleinkinderen.

Dit leven vol toewijding en zelfopoffering,
gedragen door een sterk geloof heeft thans
een einde genomen. Een langdurig ziek-zijn
oermijnde sinds negen maanden haar levens-
krachten, doch kalm en gelaten heeft zij haar
zwaar kruis gedragen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank U
allen om uw langenjare genegenheid en toewij-
ding.

Bijzonder de laatste maanden heb ik dage-
lijks meer dan ooit ondervonden hoe groot
uw liefde voor mij was.

Ook dank aan vrienden en kennissen die
mij al die tijd niet hadden vergeten. Dank-
baar zal ik nu neerzien op U allen die mij
omringd hebben en vol toewijding getracht
hebben mijn lijden zoveel mogelijk te ver-
zachten.

Lieve kinderen, vooral jullie die bij vader
blijven, weest zijn troost, omringd hem met
al de liefde en zorgen die hij nodig heeft
en weest ervan overtuigd dat ik U bij God
niet zal vergeten.

Moge de ziel van de afgestorvene in vrede
rusten!

O. L. Vrouw van Altijdurende Bijstand, bid
voor haar en voor ons!

De families SCHOTTE, VAN DER HEYDEN,
DE HENAU, VAN DEN BERGE,
danken voor de blijven van deelneming
in deze dagen van beproeving bij het af-
sterven van hun dierbaar familielid.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel