



† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MIJNHEER

JAN-FRANS SCHOUKENS

Lid van den Bond van het H. Hart,
van de Broederschappen
voor de Voortplanting des Geloofs, St-Jozefs Eeredienst,
van de H. Barbara en van andere Genootschappen,
geboren te St-Martens-Bodegem, den 11 Augustus 1864,
aldaar godvruchtig overleden, den 19 Januari 1945,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Hoe zoet is het te sterven na een gedurige gods-
vrucht gehad te hebben tot het Hart van Dengene
Die ons moet oordeelen.
Marg. Maria.

Altijd heeft hij in de vreeze Gods geleefd en van
zijn kindsbeen af zijn geboden onderhouden... en
bij de menschen was hij geacht en geëerd.

Nooit heeft men uit zijn mond gehoord dan
woorden van kloekheid, openhartigheid en waar-
heid, het was een sterke en oprechte ziel wiens
enige zinspreuk was weldoen en laten zeggen.
H. Hieron.

Duurbare Zusters en Broeder, God roept mij tot
Zich, maar mijne liefde voor u sterft niet, onze
scheiding zal niet lang zijn, weldra zullen we elkaar
voor eeuwig weerzien in den hemel. Weest mij
intusschen in uwe gebeden indachtig.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d afl.

St-Martens-Bodegem, wed. Ev. Hellinckx.

Mejuffre Sophie SCHOUKENS ;

Mijnheer Victor SCHOUKENS ;

De Eerwaarde Zuster Veneranda der Zusters Annonciaden
van Huldberg, in de wereld Catharina SCHOUKENS ;

De familiën SCHOUKENS en VAN HUYNEGHEM.

Bedanken U voor de blijken van deelneming en gebeden.