

De ware genegenheid voor de overledenen bestaat in ze eerst te bewenen, en dan voor hun eeuwige rust te bidden.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mijnheer

Joannes-Victor Schoukens

Erelid van de Bond van het H. Hart
Lid van de Voortplanting des Geloofs,
van 't Genootschap van de H. Barbara
en van de Eredienst van St Jozef
Erevoorzitter van de Boerengilde

Voorzitter van de Raiffeisenkas van St-Martens-Bodegem

geboren te St-Martens-Bodegem,
de 30 November 1868,

aldaar godvruchtig overleden, de 23 September 1953
voorzien van de III. Sacramenten der stervenden.

— — — — —
Wees mij genadig, o Heer! Gij waart mijn sterkte
in mijn krankheid, mijn troost in mijn ellenden;
wees nu mijn zaligheid.

In vrede en gerechtigheid heeft hij gewandeld
voor de Heer, als een ware minnaar van God, in
wien geen bedrog te vinden was.

Vroom kristen, aan godsdienst en kerk met hart
en ziel verkleefd, heeft hij de goede strijd gestreden
en thans verwacht hij de kroon der gerechtigheid.

Bemide Zuster, die U aan de Heer hebt toegewijd,
wees mij dagelijks indachtig in uw gebeden
opdat wij eens verenigd zouden zijn in de hemel.

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, vaart-
wel en bidt voor mij.

Erwaarde Zusters, die mij met zoveel goede zorgen
hebt omringd gedurende mijn ziekte, hebt dank,
in de hemel zal ik voor U bidden opdat de Heer U
zou vergelden voor al wat gij voor mij gedaan hebt.
Zoet Hart van Jezus wees mijn toevlucht

300 d. afl.

De familiën SCHOUKENS
en VAN HUYNEGHEM,
danken U voor de blijken
van innige deelneming

Fr. Schoukens, St-Martens-Bodegem