

De mensch wikt en God beschikt !



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

VICTOR SCHOUKENS

Weduwnaar van Mevrouw

Lucia SCHOUKENS

Echtgenoot van Mevrouw

Dorothea COCRIAMON

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen

Bestuurslid van den Boerenbond

geboren te St-Martens-Bodegem, den 3 Juni 1886,
en aldaar godvruchtig overleden, den 27 Mei 1949,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De beste voorbereiding tot de dood is gelegen
in eene volmaakte onderwerping aan den wil van
God.

Hij was goed van inborst, rechtschapen en op-
recht godsdienstig. Bemind van God en van de
mensen zal zijn gedachtenis in zegening blij-
ven.

Vaarwel, beminde Echtgenote, wees niet te zeer
bedroefd om mijn heengaan. Ik bedank u voor al
wat gij voor mij gedaan hebt. Eens zullen wij mal-
kander wederzien, daar waar noch lijden, noch be-
proeving meer zullen mogelijk zijn.

Vaartwel, duurzame Kinderen en Kleinkinderen,
mijn loopbaan is hier ten einde... Ik verlaat deze
aarde waar ik steeds voor het geluk van u allen
gezorgd heb in volle overgeving aan Gods wil en
hoop dat wij ons in een beter leven zullen weder-
zien om niet meer gescheiden te worden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Charles Schoukens, St-Martens-Bodegem

De familiën SCHOUKENS,
SCHOUKENS,
COCRIAMON,
JANS,

VAN DE KEER
en TIMMERMANS,

danken U voor uw blijken van
innige deelneming.