

« Er is een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten ».  
(Uit het boek Prediker)



Moge de Heer in zijn barmhartigheid tot zich nemen

DE HEER

## **ALBERT SCHOUPPE**

weduwnaar van Mevrouw

**ODILE VAN DAMME**

geboren te Aspelare op 15 april 1912 en er na een langdurige ziekte in huiselijke kring overleden op 27 februari 1990, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen. Oudstrijder 1940-1945.

De tijd naar Pasen roept ons, kristenen, op om weerom wat meer de ogen te openen voor de echte en duurzame waarden van het leven en vertrouwvol uit te zien naar een toekomst die hoopvol is, omdat wij geroepen zijn om eenmaal te delen in het leven van de verrezen Heer.

« Leven is weven, sterven is zijn stuk afgeven ». Zo is ook onze dierbare afgestorvene thans de vruchten van zijn arbeid bij de Heer gaan inleveren. Hij was een man van het land: vertrouwd met zijn akkers, vergroeid met de wisseling van de seizoenen, stille getuige van het steeds weer ontluikende leven. Dit alles hield hem vanzelf verbonden met Degene die bron is van alle leven.

Hij bezat een hoge graad van levenswijsheid en nuchter inzicht. In een paradijs op aarde heeft hij niet geloofd. Dat integendeel het leven van de mens veeleer een strijd is, heeft hij-

zelf voluit kunnen ervaren. Jarenlange ziekte en vroegtijdige dood van zijn echtgenote, verlies van een kind, zorgen voor 'n talrijk gezin, verantwoordelijkheid voor een bedrijf; mettertijd de lasten, gepaard aan het toenemen van de jaren; tenslotte een maandenlange pijnlijke ziekte, die hij in stilte verbeterd heeft.

Hij mocht wel de vreugde smaken, zijn laatste levensfase thuis te mogen doorbrengen, omgeven door de liefdevolle zorgen van zijn kinderen en kleinkinderen. Deze menselijke goedheid, samen met de goddelijke bijstand van het Sakrament van de zieken, dat hij naar eigen wens en in diep geloof ontvangen heeft, hebben hem bij zijn overtocht naar het andere leven op zijn best bijgestaan.

Zijn naastbestaanden en al degenen die hem hebben gekend en gewaardeerd, zullen hem dankbaar in hun gebed aan de liefde en barmhartigheid van de Heer aanbevelen, opdat Hij hem de vreugde schenke van een blijde thuiskomst.

« Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem ».

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk van Aspelare, op donderdag 22 maart 1990, om 19 uur.

De families **SCHOUPPE, VAN DAMME, GEERTS** en **LIMPENS**,

danken U oprecht voor de blijken van innig medeleven in hun rouw.

---

Druk. Van Damme P., Voorde - Tel. 054/32.78.90  
Begrav. Galle Rudy, Ninove - Tel. 054/33.22.31