

Zo schikte 't God. Een korten tijd
verscheen het, engel schone,
en, op de baan
ons voorgegaan
zal 't ons den hemel tonen. G.G.



TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Mejuffer

Mariette - Lucienne - Hélène SCHOUPPE

dochtertje van

Emile en Valentine Meulenyzer,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 16 Januari
1935, en aldaar overleden, de 13 Januari 1950, ge-
sterkt door het H. Oliesel.

Toen ze bijna haar 15^e jaar had bereikt
heeft ze het leven op aarde verloren om er
een schoner te genieten hierboven. Want
eenvoudig als een kind ging ze door 't leven
en onschuldig als een engel is ze terug heen-
gegaan.

Nu heeft de Heer haar omkleed met een
gewaad van zaligheid, getooid met sieraden
van geluk en een mantel van vrede.

Beste Vader en Moeder, hebt dank om
het drievoudig leven dat U me schonk : het
korte leven hier op aarde, het leven der ge-
nade en vooral het eeuwig blijde leven in de
Hemel, dat ik thans geniet. Hebt dank om
uw zorgen en kommer om mij .. ik begrijp
het nu beter en vergoed U alles. Broers en
Zusters dank om uw aller genegenheid !

Alle engelen, looft den Heer
Er is weerom een zielke meer !

Uitg. De Croo, Steenhuize-Wijnhuize.

De Familien **SCHOUPPE,**
MEULENYZER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.