

Ik geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

**Petrus Julianus  
SCHOUPE**

echtgenoot van

**MARIE-LEONTINE VAN DER POORTEN**

geboren te Voorde op 2 december 1884 en er godvruchtig overleden op 17 mei 1971, gesterkt door de H. H. sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

---

Een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zijn ons door God beloofd. Dit zijn woorden die niet op de eerste plaats spreken over het « hiernamaals », maar over het leven in geloof hier op aarde. De eeuwigheid is hier al begonnen.

God is de levensgever. Christus heeft het kwaad en de dood overwonnen, daarom mag de christen hopen en betrouwen, en in geloof leven met zijn Schepper. Zo werkte, leefde en hoopte de duurzame afgestorvene; in de zekerheid dat het geloof alleen ons leven eeuwig waarde geeft.

Geliefde echtgenote, ik dank u voor uw zorgen en liefde.

Mijn kinderen en kleinkinderen, vaartwel, ik dank u voor uw genegenheid en troost. Ik mag hemelvaren omdat de Heer ons allen is voorgaan.

Familieleden en vrienden, gedenkt mij met de mijnen in uw gebeden.

H. Maria, troost der bedrukten, bid voor ons.

---

**De families Schoupe, Cieters,**

**Van Der Poorten en Van Der Bracht,**

**danken u van harte voor de blijken van innige deelneming in hun rouw en gebeden.**

---

Drukk. Van Der Bracht A., Voorde.