

+

Heden is van ons heengegaan om volledig in Gods Liefde te verblijven

PATER JOZEF SCHOUTEDEN

(Pater Gerulf van de Paters der H.H. Harten Picpussen)

Pastoor van de H. Hartparochie
te Mariakerke - Kolegem

geboren te Borgerhout op 20 juni 1920

sprak kloostergeloften uit
te Tremelo op 25 september 1941

werd priester gewijd
te Zandhoven op 28 juli 1946

aangesteld tot pastoor
te Mariakerke-Kolegem 17 januari 1965

godvruchtig overleden te Gent
kliniek Maria-Middelares op 25 februari 1980
gesterkt door het Sacrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

„Pater Pastoor is overleden” dit pijnlijk en onverwacht nieuws kwam plots over Kolegem. Na een eerder moeilijke jeugd door de ziekte en het al te vroeg afsterven van moeder, onderbrak hij zijn studies als steun voor het gezin maar wist door taaie volharding toch zijn ideaal te bereiken. „Hij wilde priester worden.” Na de jaren van voorbereiding werd hij priester gewijd in 1946. Zijn eerste toevertrouwde taak als propagandist voor Missiewerken en

bedevaarten en later als Missieprocurator heeft hij met de volle inzet van zijn hart trouw volbracht.

Overall kende hij mensen en wist velen te bezielen om het Missiewerk van zijn confraters te steunen en te verlichten. Hij volgde hun ondernemingen, was hun vriend en in hun verlofperiode tot alle dienst bereid.

Als opvolger van Pater-pastoor Haagen, de vader en herder en grote vriend van de mensen van Kolegem, wist hij al spoedig door zijn goedheid, vriendelijkheid en totale inzet als priester, de harten van de parochianen te veroveren; vooral zieken en ouden van dagen waren zijn vrienden. Ook vele anderen die hij op zijn weg ontmoette bleven hem gedenken als priester en vriend.

Als parochiepriester voor ieder bereid om te helpen, met begrip voor noden en moeilijkheden, is hij steeds voorgegaan als man van geloof, in vroom gebed en dienende vriendschap: klein en groot, iedereen mocht op hem beroep doen, nooit was hem iets te veel.

Een onverwachte en pijnlijke ziekte die hij voorbeeldig en zonder klagen heeft gedragen, heeft hem zo plots en onverwacht uit ons midden weggenomen.

Als religieus was hij sterk gehecht aan Kongregatie en confraters. Uit zijn professie en priester-zijn haalde hij de kracht tot een totale toewijding en inzet voor zijn pastorale zending.

Dierbare familie, veel dank voor uw warme genegenheid: steeds was ik bij u welkom; met vader en moeder en de broers blijf ik bij de Vader voor u allen bidden.

Mijn dierbare parochianen, veel dank voor uw vriendschap en trouwe samenwerking. Veel te vroeg is mijn leven bij u afgebroken. God weet waarom. Zijn heilige wil geschiede, blijven wij elkander gedenken in vroom gebed. Waarde confraters in Kongregatie en Bisdom, dank voor uw sympathie en uw vriendschap. Wil mij gedenken bij het memento van uw Heilige Mis.

Heer, wij danken U voor alles wat ons door deze priester werd gegeven, moge hij voor eeuwig in uw gezelschap worden opgenomen.

De familie en de Paters danken u allen voor uw gebed en troostvolle aanwezigheid.

