

De Heer is mijn troost.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

## Charles Schoutteens

zoon van wijlen Emiel en Maria DIHAUT

geboren te Erwetegem de 14 december 1889 en  
godvruchtig overleden in het burgerlijk hospitaal te  
Zottegem de 26 juli 1961,  
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,  
en de pauselijke zegen.



De afgestorvene heeft de laatste maanden veel  
afgezien; hij werd aan zijn beide ogen geopereerd  
en zijn been werd afgezet. Na veel lijden is Onze  
Lieve Heer hem komen halen.

De dood is niet het einde maar een overgang  
naar het eeuwig leven!

Het aards bestaan is broos - ook voor de ster-  
ken - eens komt er een einde aan.

Dank aan al die mij in de laatste maanden met  
veel liefde hebben verzorgd.

Bidt voor mij - ik heb geen bloedverwanten meer -  
weest gij voor mij een troost die als familie voor  
mij waart.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Druk. L. Joorla - Brewaays, Zottegem



De familie SCHOUTTEENS,

De familie DIHAUT,

Mr en Mw A. MOREELS-VAN DER STICHELEN kinderen en kleinkind,

zeer ontroerd door uw blijken van deelneming,  
DANKEN U van harte