



Omdat alleen bij U, Heer,  
Leven en verrijzenis is,  
leggen we dankbaar in uw handen  
het leven van

mevrouw

## **LEONA SCHREVER**

weduwe van de heer  
Marcel Wayenberg

geboren te Overboelare op 12 oktober 1914  
en godvruchtig overleden te Geraardsber-  
gen op 24 juni 1994, gesterkt in haar geloof  
door Gods genademiddelen.

---

De families Schrever, Wayenberg,  
Beernaert en Molderez  
danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van diep medeleven in hun rouw.

---

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

" Zalig de barmhartigen, zij zullen barm-  
hartigheid ontvangen "

Deze zaligspreking van Jezus komt ons  
voor de geest als wij stilstaan bij het  
leven van Leona.

De intense en fijngevoelige zorgzaamheid  
en goedheid van deze moeder voor haar  
kinderen en kleinkinderen was haar leven  
en vreugde.

Voor haar gezin gaf zij alles, zichzelf.

Zij was fier op haar kinderen en dankbaar  
omdat zij samen de zorg voor haar oude  
dag droegen.

Leona wist: leven is loslaten en vertrouwen...

Was haar droefheid groot bij het afscheid  
van haar goede echtgenoot, zij leefde in  
het geloof dat God de Heer van het leven  
is.

Bewust vroeg zij om het sacrament van de  
zieken, om de pijn, de last van die vier  
laatste jaren moedig en in stilte te kunnen  
dragen.

Moge Leona, samen met haar echtgenoot,  
de belofte van Jezus smaken dat wie  
barmhartig is toekomst maakt bij God die  
alles nieuw maakt.

Moge haar geloof, haar liefde en haar ver-  
trouwen ons aanzetten om zorgzaam om  
te gaan met mekaar en daarin onze vreug-  
de en levensvoldoening te vinden.