

"Als de graankorrel niet in de aarde valt,
blijft hij alleen ; maar als hij sterft
brengt hij veel vrucht voort".

(Jo. 12, 24).



VROME GEDACHTENIS
van de overleden gelovige
DE HEER

Firmin Jozef SCHREYEN

echtgenoot van
Mevrouw Clara DE SUTTER

geboren te Oosterzele op 2 januari 1911 en
in de Heer ontslapen te Gent (Gentbrugge),
in de Sint-Jozefskliniek op 31 oktober 1977,
omringd door zijn geliefden en gesterkt door
de sacramenten van de zieken.

De families

SCHREYEN, DE SUTTER, DE BACKER en LATOIR

vinden bemoediging in uw
gelovig meelevens.

"In de bloei van mijn leven,
beroofd van de rest van mijn jaren,
wordt mijn woning op aarde afgebroken
en neergehaald als een herderstent.
Mijn ogen zijn moe van het zien naar de hemel,
ik kan het niet dragen, ach Heer, sta mij bij!
Maar wat zal ik zeggen?
Want God deed het zelf ;
Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren,
in welzijn doen omslaan mijn bittere kwaal.
De Heer bewaart mij ; zingt dus met mij
al onze dagen in 't huis van de Heer".

(Jes. 38).

Geliefde echtgenote en zonen-priesters,
al mijn familieleden en vele vrienden,
dank voor zoveel lief en leed
dat wij samen en hartelijk hebben gedeeld.
Doe dat eenvoudig en mild alle dagen verder!
En spreek met Maria, de Moeder van God
en van de Kerk, voor mij ten beste,
vooral rond de eucharistische Heer,
totdat wij eenmaal opnieuw in Hem
en met allen die ons dierbaar zijn
voor altijd zullen bij elkaar zijn.