

Voor Uw getrouwen, Heer, wordt het leven door de dood
niet ontnomen maar veredeld. (Misboek.)

+

BID VOOR DE ZIELERUST

van M'nheer

JULES - OSCAR - DÉSIRÉ SCHREYEN,

zoon van wijlen Mijnheer HIPPOLIET
en van Mevrouw ELODIE DE BACKER.

Geboren te Oosterzele, de 4 November 1920 en er
schielijk overleden, de 16 September 1950. Versterkt door
de laatste troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Wij stonden diep ontroerd bij 't doodsbed van deze
jonge man. Uit 't bleek gelaat straalde nog de glans van
zachte goedheid en waardige voornaamheid.

Weemoedig mijmerend lezen we in die edele trekken het
liefluk beeld van dit jong en veel belovend leven.

In een bloeiend christelike huiskring genoot hij van
jongsaf aan een deugdelijke opvoeding. Hij werd een
vlaamse boerenjongen gehecht aan landerij en buitenvolk.
Zelfs wetenschap en vakbekwaamheid wist hij te ver-
werven waardoor hij bij elkeen in aanzien stond.

Met mensen uit elke rang of stand kon hij vrijmoedig
omgaan want door zijn wijsheid was hij eenvoudig en
voornaam, met zijn ondoorlegdheid kon hij menig een
dienstbewijzen, uit de opgeruimde glimlach van zijn jeugd
sprak de gulle genegenheid van zijn goed hart.

Met t'ver en vooruitzicht bouwde hij aan een schone
toekomst... in Gods oog echter was 't werk voltooid... na
een laatste edele daad van onbaatzuchtige hulpverlening
werd hij geroepen door de Heer.

Geliefde Moeder, 't was me zo goed bij U te zijn, hoe
gaarne had ik U nog meer vergolden voor alles wat ik ooit
van U ontving. Blijf echter sterk in christelijke hoop, ook
Gij mijn Broeders, Zuster en Verwanten, bidt allen voor mij,
ik spreek voor U ten beste tot wij elkaar terugzien in de
hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 169

Mevrouw Weduwe Hippoliet SCHREYEN, geboren Elodie DE BACKER ;
Mevrouw Weduwe Robert SCHREYEN-GOOSSENS en Dochter ;
Mijnheer en Mevrouw Georges SCHREYEN-DE MULDER en Dochter ;
Mijnheer en Mevrouw Firmin SCHREYEN-DE SUTTER en Kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Cesar SCHREYEN-GODICHIABOIS en Kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Charles CLAEYS-SCHREYEN ;

De Familiën : SCHREYEN, DE BACKER, LIMPENS en COSYN ;

Gevoelig aan uw blik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.