

Ik mis u waar ik henenvaar  
of waar ik henenkeer,  
den morgenstond, de dagen rond  
en de avonden nog meer!



In de vrede van Christus ruste  
MEVROUW

## **LAURA SCHUTTIJSER**

echtgenote van de Heer  
**MARCEL WALRAEVEVS**

geboren te St.-Maria-Lierde op 23 februari 1914  
en overleden in de Stedelijke kliniek te  
Geraardsbergen op 12 mei 1993,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.B.G. en K.A.V.  
Oud Gemeenteraadslid van Schendelbeke.

Wat lange jaren duren mocht, doet hopen dat  
het zo blijven mag... Tot onverwacht het anders  
wordt... tot vreemde pijn.

Zo voelen we het aan, nu Laura ons verlaten  
heeft en de grote weg is gegaan van ieder mens.  
Plots, na een kort zich niet goed gevoelen...

Als het grote moment zou komen, dat het een  
snelle overgang zou zijn: Daarvoor heeft zij  
voorzeker dikwijls gebeden. Haar gebed werd  
verhoord.

Zij wist waar zij aan toe was. Zij wist ook dat  
haar vurigste wens: nog eenmaal te kunnen  
bidden en knielen aan de gezegende grot te  
Lourdes, hier niet meer kon vervuld worden. Zij  
had er zich in gesteld. Het hemelse Lourdes lag  
niet ver meer af.

Haar heengaan doet ons pijn. Wij waren zo  
vertrouwd met haar aanwezigheid, haar stem,  
haar vragen en haar noden, haar klare kijk op  
mensen en problemen...

Haar leven was een boek, waar heel wat in te  
lezen stond.

We bewonderen haar offerbereidheid toen zij,  
haar studies moest laten om in te springen op  
het bedrijf. Wat al werk heeft zij niet gepresteerd  
toen zij nog sterk was. Sterk gehecht aan de  
waarden van het landelijk leven, heeft zij mee-  
gewerkt aan de uitbouw ervan op parochiaal en  
gemeentelijk vlak.

Daadwerkelijke dankbaarheid en behulpzaam-  
heid voor ouders waren voor haar vanzelfspre-  
kend. Zij leefde mee met haar gebuurte en bezat  
de geest van dienstbaarheid.

Wat wij vooral bij haar bewonderden was haar  
geest van geloof en onverzettelijk betrouwen in  
de helpende aanwezigheid van O. L. Vrouw, die  
zij meerdere malen in haar leven mocht onder-  
vinden.

De geestelijke waarden waren haar heilig en  
haar zondagmis beleefde zij als een ontmoeting  
met de verrezen Heer. Zij was dankbaar voor het  
bezoek van de priester en iedere keer waren haar  
laatste woorden bij het heengaan: "Dank u,  
voor uw bezoek".

Als wij haar leven overschouwen rest ons een  
woord van dank voor het christelijk getuigenis  
dat haar levenswandel is geweest.

Dierbare echtgenoot, blijft de moed putten om  
verder te leven, waar ik die vond om te sterven:  
uw geloof. Dank voor uw genegenheid en goede  
zorgen.

Beste familie, vrienden en kennissen, onze ge-  
negenheid bloeit eenmaal open bij de Heer.

O. L. Vrouw van Lourdes, wees haar zaligheid.

**De families SCHUTTIJSER, WALRAEVEVS,  
BAUTERS en DE CREMER,**

danken U voor uw blijken van deelneming.

---

Alg. rouw: J. Van Den Driessche - 054/412850  
Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

G.G.