

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Anna Schuttyzer

Echtgenote van Mijnheer

Raymond De Vos,

geboren te St. Maria-Lierde, de 11 Mei 1887, en
godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, de
28 Januari 1954, voorzien van de laatste Troostmid-
delen onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart
en van de Confrerie van de H. Barbara.

In haar diep kristelijk geloof, in het dikwijls ont-
vangen van de H. H. Sacramenten, putte zij de
kracht om met stichtende gelatenheid de lasten
van het leven en van een langdurige kwaal te
dragen die God haar liet overkomen; 't is langs
de weg van de beproeving dat men opstijgt tot het
het rijk der eeuwige vreugden.

Wat een rusteloze bezorgdheid voor haar gezin,
werken van de morgen tot de avond, bijgestaan
door haar trouwe echtgenoot en geliefde kinderen,

Ge weet, Heer, dat de liefde die wij haar toedroe-
gen, de smart der onverwachte scheiding onnoe-
melijk maakt, maar wat U behaagde is geschied.

Duurbare Echtgenoot, wij hebben voor mekaar
en voor ons huisgezin geofferd, daarom was ons
geluk schoon en duurzaam; heb dank voor uwe
diepe genegenheid. Gij, mijn lieve Kinderen en
Kleinkinderen, blijft nu allen mekaar steunen in
christelijke liefde. Van in de Hemel waak ik over
U: vergeet de ziel van uw moeder niet in uw ge-
beden. Duurbare Familie en Vrienden, weest mijn
ziel indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Uitg. M. De Vos, Martens-Lierde,

De Familien SCHUTTYZER, DE VOS,
VAN DAMME, SCHIETECATTE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.