

Altijd en overal dragen wij in ons lichaam de stervenspijn van Jezus mee, opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt.

Maar wij hebben het geloof, dat door de Geest van God is gewekt. Wij weten immers, dat God de Heer Jezus heeft opgewekt, dus met Jezus ook ons zal opwekken. (2 Kor. 4,10,13a; 14a)



BID VOOR DE JONGE HEER

Antoine - Johan SCHUTYZER

zoon van

Edmond en Paula DE PELSEMAEKER

geboren te Oprakel op 17 juni 1954 en overleden te Sint-Maria-Lierde op 12 juni 1970, na een smartelijk ongeval, in extremis gezalfd met de H. Olie.

Waarom? Hoe is het mogelijk? Dit zijn de pijnlijke vragen, die ons bezighouden. Wij kunnen het niet begrijpen, wij staan verslagen, wij buigen het hoofd en trachten te berusten in het onvermijdelijke.

Lieve jongen, was jij verstrooid? was je vermoeid? Och, wie zal het ons zeggen; jij zwijgt voor eeuwig, en wij zullen de sporen van jouw heengaan in gans ons leven meedragen.

Jouw blijvende afwezigheid, je dood, doet ons hart ineenkrimpen van smart.

Antoine, wij missen jou en hebben nood aan je vriendschap, je lach en je gedenstigheid. Jouw veelbelovend jong leven dragen we mee in onze herinnering en je naam houden we levend in ons midden.

Lieve ouders, broers en zusje, de dood is hard en ongenadig. Maar kom, wees niet opstandig, denk eraan dat ons scheiden niet voor

eeuwig is, dat ik in de handen ben van God, die een God van levenden is.

Staar niet steeds naar de lege plaats, die ik achterlaat, maar kijk naar hen, die er nog zijn.

Vertrouw jullie weer toe aan het leven, wees moedig in deze beproeving en laat jullie niet overrompelen door smart en verdriet.

Ook al ben ik nu dood en is de wereld aan mij voorbijgegaan, ik leef voor eeuwig daar, waar God de tranen wist uit de ogen; waar er geen dood meer is, geen droefheid, geen smart en geen nood, want het oude is voorbij.

Daar wil ik jullie niet vergeten en bidden dat jullie hart zonder verbittering geopend blijft in hoop en verwachting.

Bid dan ook voor mij, zo blijft onze liefde warm, leggen jullie getuigenis af van het geloof en de verrijzenis en van de hoop dat ons al er leven eens zal uitmonden in een eeuwigdurende ontmoeting.

De families SCHUTYZER, DE PELSEMAEKER,
KEPPENS en COBBAERT,

DANKEN U oprecht voor de blijken van
deelneming in rouw en gebeden.

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde