

Ik geloof in de Verrijzenis en het Eeuwig Leven.



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Charles Louis Polydore Schutyzer

echtgenoot van Mevrouw
AUGUSTA KEPPENS,

geboren te St.-Maria-Lierde de 5 december 1884
en godvruchtig overleden te Oubraket
de 20 april 1960,

voorzien van de H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Lid van de Bond van het H. Hart.

Voor deze duurzame overledene is gezorgd met alle mogelijke inspanning, gebeden met groot vertrouwen, want allen hielden hem nog zo gaarne in hun midden.

Doch, wanneer we hem de laatste weken zagen, totaal gelijkend op de Man van Smarten, heeft onuitgesproken ons hart verzucht: "Heer, zo we hem dan toch niet mogen behouden, neem hem weg uit deze nauwelijks te aanschouwen ellende .."

God echter heeft, noch de gezondheid weergeschonken, noch de smarten doen ophouden, maar hem wel genade geschonken, om het zware lijdenskruis geduldig te kunnen dragen.

Nu elke strijd is gestreden, weten we, dat zijn lijdensweken beslissend zullen zijn voor de eeuwige glorie; terwijl echtgenote en toegewijde kinderen afscheid nemen met de troostvolle gedachte: zijn ziekte vroeg inderdaad zorgen, maar nu het allemaal voorbij is, zijn we gelukkig, dat we veel voor hem konden en mochten doen.

Uw plannen, Heer, reiken verder dan onze menselijke betrachtingen, gij zult wel beter weten dan wij, uw kleine beperkte schepselen. Wij buigen voor uw inzichten en danken voor de ontvangen gedenken in de dagen van de beproeving.

Duurbare echtgenote, nu de gevreesde scheiding toch gekomen is, dank ik U, om de liefdevolle zorgen waarmede gij mij vooral de laatste weken hebt omringd, in uw blijvend gebed, stel ik verder mijn vertrouwen. Geliefde kinderen, blijft de weg bewandelen die Vader u is voorgedaan, bewaart uw genegenheid voor Moeder en voor mekaar, en stort samen, met verdere bloedverwanten en vrienden, regelmatig een vurig gebed tot mijn zielelafenis, opdat ik op mijn beurt voor U allen zou kunnen ten beste spreken bij God.

Door uw H. Verrijzenis, verlos ons Heer.



De families SCHUTYZER, KEPPENS,
VAN DAMME en MATHYS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitgeverij Lafort, Dorp, St.-Maria-Lierde