

*Blijf mij nabij wanneer het avond wordt
wanneer het licht vergaat in duisternis
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid
ziet, bid ik tot U,
o Heer, verlaat mij niet.*



Tot vroom aandenken aan

DE HEER

Marc SCHUTIJZER

zoon van wijlen André en Julia
SCHUTIJZER - DE BECK

geboren te Geraardsbergen
op 3 mei 1955

en plotseling overleden te Lierde
op 1 april 1994,

gesterkt met de H. Olie « in extremis ».

Namis :

op vrijdag 10 juni 1994 om 19 uur.

*Soms is de dood
milder dan het leven
soms is het hard
zich eindeloos weg te geven.*

*Soms is de dood
zachter dan het weten
dat men zijn droom
tot later moest vergeten.*

*Soms is de dood
een onbegrepen vriend
waardoor men ongevraagd
de eeuwigheid verdient.*

*Soms is de dood
een herder en een hoeder
die voor haar kinderen zorgt
als een eenvoudige moeder.*

De families
SCHUTIJZER en DE BECK,
danken U voor uw
blijken van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91