

God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat wie in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. (Jo. 3.16)

†

IN VREDE MET CHRISTUS
RUSTE VOOR EEUWIG

DE HEER

VALERIAN SCHWARTZ

echtgenoot van Mevrouw
MARIA GEORGINA VAN DEN BERGE

geboren te Krobia (Polen) op 19 november 1908 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 19 juni 1975, gesterkt door de H. H. sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de plaatselijke Mijnwerkersbond.

Ik heb in uw tegenwoordigheid gewandeld, o Heer! Gij hebt mij bij de hand genomen en volgens uw heilige wil geleid. Wat heb ik op aarde anders gewild dan U!... in de blijvende trouw en liefde voor mijn echtgenote en kinderen, de nijpende zorg voor het bestaan, het beleid voor de voorspoed van ons gezin, de rechtschapenheid en eerbied voor mijn werkmakers... In dat familieverband en die werkgelegenheid aanzag ik uw wil, o Heer; mijn zending voor dit aardse leven, die de kiem droeg voor eeuwige verdienste.

Ver van zijn geboorteland en zijn familie, heeft deze moedige man de strijd om een menswaardig bestaan tot een goed einde gebracht. Niets was hem te zwaar of te lastig

ten bate van zijn gezin en zijn omgeving; daarom ook schrikte het zware werk in de koolmijn hem niet af, tot het eindelijk zijn gezondheid ondermijnde en hem veel lijdensdagen bezorgde.

Nu heeft de Heer hem zijn aardse lijden en wankelbaar aards geluk laten verwisselen met de echte en duurzame vrede die voorbehouden is aan de rechtvaardigen.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw liefde, steun en zorgen. We hadden graag samen nog enkele jaren de vruchten van onze arbeid geplukt, doch de Heer heeft het anders geschikt. Zijn H. Wil zij gezegend.

Beste kinderen en kleinkinderen, U bent de vreugde in mijn leven geweest; blijft voorbeeldig uw plichten vervullen, zo bewijst U uw liefde en dankbaarheid tegenover mij.

Familieleden en vrienden, vaartwel en bidt allen voor mij.

De families Schwartz, Van Den Berge,
De Glas en Van Muylem

danken U van harte voor de blijken
van innige deelneming in hun rouw

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.