

†

DANKBARE HERINNERING

Etienne SEBRECHTS

o Brugge, 13 juli 1920

† Oudenaarde, 27 april 1980

HEER, leg uw hand op mijn schouder.

Geef mij de kracht mijn dienen vruchtbaar te maken, steeds liefde boven haat te verkiezen.

Geef ons allen de kracht eendracht boven tweedracht, eenvoud boven waan, onthechting boven bezit te verkiezen.

Geef de wereld de kracht vrede boven oorlog, oprechtheid boven diplomatie, goed doen boven kwaad, te verkiezen.

Leer mij aan anderen te denken, mijzelf te geven, de anderen te begrijpen en te vergeven naar uw voorbeeld.

Leer mij de mensen die het kwaad bedrijven niet te verachten, wel het kwade te haten.

Leer mij lief te hebben wie van mij houdt en ook wie van mij niet houdt.

HEER, leg uw hand op mijn schouder.

Vader droeg deze tekst bij zich.

Dit typeert wonderwel hoe hij voor ons was. Hij verbaasde ons door zijn voortdurende bereidheid om anderen te helpen.

„Gods hand op zijn schouder" gaf hem de kracht zijn rijke gaven, zijn onderlegdheid aan anderen door te geven, met plichtsbesef en in grote eenvoud.

Hij koos zeker niet de gemakkelijkste weg, maar gaf ons wel het beste voorbeeld.

Zijn geliefde echtgenote Manu BROES,

zijn kinderen en kleinkinderen, Erik en Patsie, Kris en Hilde, Bea en Ludo, Hans en Marianne, Peter, Walter, Bruno, Mieke en Guy, Lucia, Sebastiaan, Beda, Joeri, Ruben, Frank, An en Heidi,

zijn schoonmoeder, familieleden en vrienden,

DANKEN IEDEREEN HARTELIJK

VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING.

SANDERUS OUDENAARDE

