

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer.



VERENIGD IN GELOOF BIDDEN WE VOOR
DE HEER

JULES SEDEYN

weduwnaar van Mevrouw

Anais VAN STEENBERGE

geboren te Munte op 10 december 1906
en er godvruchtig overleden
op 14 januari 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945

Van vader kunnen we zeggen dat hij altijd een eenvoudig en bescheiden man is geweest. In alle stilte vervulde hij zijn dagelijkse plichten. Harde werker, plichtsbewust heeft hij steeds getracht — wat hij heeft gedaan — goed te doen.

Hij hield van dieren — zijn duifjes in het bijzonder — maar boven alles was hij eenvoudig en goedhartig.

Gelukkig voor hem heeft hij tot zijn laatste stonde de liefde en voortdurende zorgen mogen ondervinden van zijn zoon, schoondochter en kleinkind. We betreuren zijn heengaan. Maar als gelovige mensen, vrouwen we hem toe aan de liefde en barmhartigheid van de Goede Herder. Zijn

begrip en zijn inzicht gaan die van de mensen ver te boven en daardoor kan Hij zo mild zijn.

Vader deel nu voor altijd in het geluk en de vrede van de Heer en waak over uw zoon en schoondochter, die u zo teder hebben verzorgd en over uw geliefd kleinkind en allen die hier op aarde met u verbonden waren.

Daniël en Martine SEDEYN-VERMEULEN,
Kurt SEDEYN,

De families SEDEYN - VAN DE STEENE en
VAN STEENBERGE - VAN WAEYENBERGE

zijn U zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Begrafenissen D. Heyse, Dorp, Merelbeke
Drukkerij Eeckhout, Merelbeke - Munte