

Uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

BERNICE SEEUWS

dochter van

Cyriel en Irma Pieteraerens

geboren te St Maria-Oudenhove de 15de juli 1927
en smartelijk om het leven gekomen te St Lievens-
Esse, op Kerstdag 1955.

Gezalfd met de H. Olie „in extremis”



In de volle bloei van haar lente, onverwachts en tragisch uit het leven weggerukt, slaat haar afsterven een diepe en pijnlijke wonde in het hart van haar dierbaren.

Wij hebben haar bemind, verlaten wij haar niet eer wij haar door onze tranen en gebeden gebracht hebben in het huis des Heren. (H. Ambrosius)

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam; al het geluk van deze wereld verdwijnt op het ogenblik dat wij denken ervan te genieten. (H. Hieronymus)

Verleen, smeken wij, almachtige God, dat de vandaag geboren Zaligmaker van de wereld, evenals Hij de oorsprong is van onze goddelijke geboorte, aldus ook de gever zij van het onsterfelijk leven.

(Postcommunie v/d dagmis)

Duurbare ouders, geliefde broeders, zuster en familieleden, hard is voorzeker deze slag, doch laten wij ons onderwerpen aan Gods ondoorgroendelijke raadsbesluiten; moge mijn onvoorziene dood u aanzetten waakzaam te zijn en altijd bereid de Heer te ontmoeten opdat wij malkander mogen weerzien in het ewige vaderland.

De 4 Akten.

12j. aflaat

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300d.a.

Uitg. Béni Vanderzwalmen, koster, Maria-Cudenh.



Mr en Mw Cyriel SEEUWS-PIETERAERENS.

Mr en Mw André SEEUWS-VAN DER HEYDEN en kinderen Jacqueline en Jean,

Mr en Mw Alfred SEEUWS-SADONES en kinderen Paul en Marie-Paul,

Mr en Mw Julien DE PREZ-SEEUWS en kinderen Eliane en Ediane,

Mr en Mw Michel SEEUWS-MANGELER,

De familieën SEEUWS-PIETERAERENS

bedanken voor de blijken
van kristelijke deelneming.