

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Emiel SEEUWS

echtgenoot van mevrouw BERTHA LAPAEGE

Geboren te St-Goriks-Oudenhove op 13 juni 1919
en na een langdurige ziekte van ons heenge-
gaan te Zottegem op 22 maart 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder en Krijgsgevangene 1940-1945
Lid van de Klas '38

Bertha LAPAEGE
Freddy en Betty SEEUWS-VAN DE CASTEELE
en kind Kathleen
Antoine en Linda SEEUWS-DE VOS en kind
Günther
Dary en Betty BADIE-SEEUWS
De families SEEUWS, LAPAEGE, FOUQUART
en HOEBEKE,

danken voor de blijken van deelneming in hun
rouw.

Wij treuren vandaag om het sterven van een
goede man en vader, die vol werklust zijn
leven inzette voor zijn gezin en voor de ge-
meenschap. Het treft ons diep wanneer iemand
van onze geliefden zo vroeg en vrij onver-
wacht uit het leven wordt weggeroepen.

Hij was een man uit één stuk, rechtvaardig
en goed voor iedereen. Rustig en betrouwvol
had hij leren uitzien naar het ogenblik van
de grote ontmoeting met de Heer en nu zijn
taak op aarde af is, weten wij dat, wat hij in
hoopvolle waarheid heeft geloofd : te samen
te zijn met God en daar een vaste en geluk-
kige thuis te hebben, nu werkelijkheid is ge-
worden.

Geliefde echtgenote, gij weet hoe zeer ik u
bemide. Laat, nu ik u moet verlaten, uw
droefheid niet zonder hoop wezen, want ik
sterf in het heilig vertrouwen dat wij elkaar
zullen weerzien bij de Heer. Ik wil U danken
voor uw trouwe liefde en de beste zorgen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank u
allen voor uw oprechte liefde en genegen-
heid. Weest nu allen verder een steun voor
moeder.

Beste broers, zusters, familieleden en vrien-
den voor die momenten dat wij elkaar echt
gelukkig konden maken dank ik u ten zeerste.
Blijven in ons gebed steeds met elkaar ver-
enigd en laat dit onze steun zijn in dit droeve
uur.

Tot weerziens in de hemel. Bidt voor mij.
