



"Anderen gelukkig maken was haar leven,
niets was haar te veel, niets te zwaar..."

Dankbaar aandenken aan

mevrouw

GABRIELLE PELAGIE SEEUWS

weduwe van de heer Jean Daneels

geboren te Erwetegem op 14 juni 1916
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Jan
te Brugge op 9 februari 1992, na het
Sakrament der Zieken ontvangen te hebben.

De families Daneels, Seeuws, Versmissen
en De Lange danken
voor de blijken van deelneming.

Een goede vrouw die graag gezien was door de mensen is van ons heengegaan. Gabriëlle kende de waarde van het geven en delen. Dit was een grote kentering van haar leven. Want ook in haar eigen gezin en voor vele mensen was de mededeelzaamheid geen ijdel woord. Zij heeft zich samen met haar goede echtgenoot, zaliger, helemaal gegeven aan haar kinderen en de diepe waarde van de Liefde in hun hart blijvend neergelegd. Als gelovige moeder heeft zij eigenlijk God mogen doorgeven aan hen die haar nauwst aan het hart lagen.

Als een kostbaar geschenk zal de mooie herinnering aan haar onuitwisbaar bewaard blijven. Om al de liefde die ze gaf, om haar plichtsbefef, om zoveel belangloze inzet, om haar woorden die bevrijdend, vergevend of tot steun zijn geweest, die hoop en vertrouwen hebben gegeven, om dat alles was ze zo dierbaar.

Zij was een levenslustige vrouw die graag onder de mensen verbleef en begaan was met de bejaarde mensen. Zij was actief in de bond van de gepensioneerden en het oudste lid van de dansgroep. Haar moedig en optimistisch karakter werkte aanstekelijk op de anderen.

Lieve kinderen en kleinkinderen. Ik blijf u allen diep in mijn hart dragen en dank u voor zoveel kinderlijke genegenheid. Dank voor uw vele bezoeken en goede zorgen tijdens mijn opname in het ziekenhuis te Brugge.

Beste familie en vele vrienden van de bond der gepensioneerden, op onze oude dag hebben we nog vele gelukkige en schone dagen gekend, dank voor uw vriendschap.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor mij.