

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Maurits SEEUWS

weduwnaar van
Leonie ROOS

geboren te St. Goriks-Oudenhove den 10 Augustus
1863 en godvruchtig overleden te St. Maria-Ouden-
hove den 25 Oktober 1947.
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Het is aangenaam te sterven, wanneer het ge-
heugen van een geheel leven, in den dienst van
den Heer overgebracht het hart vervuld met gren-
zeloos vertrouwen en onuitsprekelijke vertroosting

De dood verrast nooit den waren geloovige;
deze is altijd bereid en gerust, hij stelt slechts een
einde aan de ellenden dezer wereld, om hem te
geleiden in de vreugde des Heren.

Hij was een eenvoudig en openhartig man die
God vreesde en van het kwaad afweek. Onder zijn
medemenschen leefde hij rechtvaardig en onberis-
pelijk.

Mijn teergeliefde Kinderen, hebt dank voor de
liefdevolle zorgen mij toegediend, ik vraag maar
een zaak : bewaart de liefde en vrede onder U -
weest mij indachtig in uwe gebeden en H. Missen,

Aan allen een zalig wederzien.

Bid de 4 akten.

Dr. L. Jooris-Brewaeys, V. Aelbrouckstr. 13 Sottegem



De Familiën SEEUWS, ROOS en
VAN CAUWENBERGHE

danken U hartelijk
voor uwe gebeden
en rouwbetuigingen
bij het afsterven van

Mijnheer

Maurits SEEUWS