

"Wie tot Mij komt zal Ik niet buitenwerpen."  
*Joh. 6,37*



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

***Michel Aloïs Ernest SEEUWS***

weduwnaar van Mevrouw  
Georgette MANGELEER

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 15 januari 1926 en overleden in het  
St.-Franciscusziekenhuis te Zottegem  
op 17 oktober 1996,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families :

**SEEUWS, MANGELEER,  
PIETERAERENS, CASIERIS,**  
danken U voor de blijken van deelneming  
en gebed.

Tot in het laatste en moeilijk uur  
bleef hij de last van 't leven dragen.  
En al zijn dagen  
gaf hij toen rustig, zonder klagen  
in 't licht van God, dat eeuwig duurt.

Nu rusten zijn handen in eeuwigte vree.  
Nu zwijgen de zorgen en 't werk en 't verdriet  
en alles wat vader op aard heeft geleden  
werd helder en hemels, een zilveren lied.  
(Leo Vercruyssen)

Beste kinderen en kleinkinderen, heb dank voor  
uw zorgen, vooral in de tijd dat moeder ons ver-  
liet. Ik ga nu bij haar. Zorg verder goed voor  
elkaar. Wij zien elkaar terug in de hemel.

Heilige Maria, moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Heilige aartsengel Michaël, bid voor ons.

Namis : dinsdag 12 november 1996 om 18.45 uur.