

De Naam des Heren zij gezegend !



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Olga SEEUWS

weduwe van de

Heer Emiel VAN DE MAELE,

geboren te Erwetegem op 9 september 1906
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 4 maart 1977.

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend, daarom gelukkig de mens die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich bekommerd heeft om te leven gelijk hij wenste te sterven. Daarom, als het morgen is, denkt dan dat ge niet zeker zijt nog tot de avond te zullen leven en weest altijd bereid.

Deze dierbare overledene is gestorven, betrouwend dat de Heer haar voor het vele schone en goede in haar leven zou belonen en haar nu zou opnemen in Zijn eeuwige goedheid tot het onvergankelijk geluk in de hemel.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u voor alles wat gij voor mij geweest zijt en voor uw liefdevolle zorgen. Bidt voor mij opdat de Heer mij genadig weze.

H. Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis : vrijdag 1 april 1977 om 19 u.

De families :

SEEUWS, BAESKENS, VAN DE MAELE,
DE DECKER,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel