



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

ROBERT SEEUWS

echtgenoot van Mevrouw
ELIANE DE SCHRIJVER

geboren te St.-Maria-Lierde op 24 oktober 1919
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 6 februari 1991,
gestערkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945.

Van Japanse schalieleggers is bekend dat zij stuk-voor-stuk de daktegels zo voortreffelijk plaatsen, dat zij met opzet af-en-toe één tegel met de verkeerde kant naar boven leggen. Het leven mag niet perfect zijn, bedoelen zij hiermee. Robert als ervaren vakman zou dit verhaal verstaan. Het was een zegen, dat het altijd met hem goed ging, tot zijn zeventigste. In mei vorig jaar kwam een eerste signaal dat het leven niet eeuwig duren kan.

Sterven als je méér dan zeventig bent, is niet aan iedereen gegeven. Een van de jongste krijgers in de Golf is op dezelfde dag als Robert gestorven, zeventien jaar. Wie de oorlog goed noemt, kent hem niet. Robert kon het uit eigen ervaring weten, als Oud-Strijder en Ex-Krijgsgevangene. Robert is eenenzeventig. Je moet op zeker moment aanvaarden dat sterven bij het leven hoort. Ook al waak je dag-en-nacht bij het ziekbed van wie je liefhebt, je kan de dood niet tegenhouden. Je moet de ander laten gaan, handen loslaten, met tranen in de ogen afscheid nemen. Waarom, als je méér dan veertig jaren

voor elkaar gekozen hebt ? Waar gaat het eigenlijk over ? Wie sterft waarvoor ? Stilte ? Duisternis ? Vrede ? "Mysterie", schrijft Amos Oz.

Van iemand afscheid nemen kan je alleen als je heel veel van hem houdt en dus ook heel veel van hem behoudt. Eliane bewaart de mooiste herinneringen. Gedeelde vreugde met Robert was dubbele vreugde. Gedeelde smart halve smart. Liefde en trouw blijven nu tot over de grenzen van de dood. Kinderen die hij liefhad, bewaren de herinnering aan de vele tochten naar zee en voetbalvelden. Uit vriendschap en zorg bracht hij hen erheen. Voorzichtig, eenvoudig en spontaan. Sportief. Uit goedheid. Entoesiast.

Robert hield van het leven, van de natuur en van de mensen. Je zag hem vaak en gelukkig fietsen. Familie, bureu en vrienden plaatsen Robert in het alledaagse en het menselijke. Ze geven niets dan complimenten voor alles wat hij heeft gedaan voor hen. Hij was een mensenvriend op wie je rekenen kon. Bereid voor alle dienst, voor klein en groot, voor hoog en laag. Hij ging al weldoende rond. Hij vond zelf vreugde in anderen plezier te doen, met vele attenties en hartelijk dienstbetoon. Velen zullen dankbaar blijven, mogen in zijn voetspoor gaan. Van zo'n mensen wordt het mensdom alleen maar wijzer en beter. Dankjewel Robert.

**De families SEEUWS, DE SCHRIJVER,
BAESKENS en VAN DEN DOOREN,**

zijn zeer erkentelijk voor Uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraaf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59