

Toen het avond werd  
riep Jezus hem naar de overkant.

U allen die hem hebt gekend  
en hem genegen waart,  
gedenk in uw vroom gebed

**DE HEER**

## **Victor SEEUWS**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria DANEELS**

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove  
op 10 maart 1922 en godvruchtig overleden te  
Erwetegem op 23 januari 1989,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke zegen.

Lid van de **gepensioneerdenbond**.

Lid van de **Oud-Strijdersbond**.

---

†

**De families**

**SEEUWS, DANEELS,**

**FOUQUART en VAN MELKEBECKE,**

danken U oprecht

voor uw medevoelen en gebed.

---

Rouwleiding : Vandekerckhove - (091) 60 92 86

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Het heengaan van een goed mens veroorzaakt  
altijd pijn, zelfs wanneer we het nakende  
einde reeds een tijd konden vermoeden.

Juist omdat hij als echtgenoot, als vader,  
zoveel betekend heeft, omdat hij als vriend  
gedienstig en dankbaar was, laat hij in ons  
allen een leegte na en zullen we met weemoed  
aan hem blijven denken. Weemoed echter  
vermengd met innige dankbaarheid voor  
alles wat hij voor zijn medemensens gedaan  
en betekend heeft.

Met een uitstekende gezondheid heeft hij  
zich steeds tenvolle kunnen inzetten voor het  
geluk en welzijn van zijn geliefde echtgenote  
en zijn kinderen.

Het zware werk „ in de bouw ” was hem  
niet te zwaar als 't maar tot geluk van zijn  
geliefden was. Zelf verzweg hij zijn lijden  
om hen te sparen.

Wetend dat zijn tijd hier ten einde was,  
volgde hij in volle bewustzijn de gebeden en  
ontving hij de Heer voor zijn grote tocht  
naar de hemel.

Hierbij willen we hem begeleiden met ons  
gebed in 't vooruitzicht van een gelukkig  
wederzien en hereniging in de heerlijkheid  
van onze Hemelse Vader.