



Bid om vrede voor

Mevrouw Polydore Schutyzer

geboren AUGUSTA KEPPENS

te Hemelveerdegem, op 9 maart 1893,

en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde,

op 1 april 1969,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Deze vrome moeder doet ons met recht denken aan „de sterke vrouw” uit „Spreuken” (31,10-31) en tevens ook aan „de moeder der smarten”: 7 kinderen, 28 kleinkinderen en 40 jaren ziek. Met de grootste belofte van Kristus verlaat zij ons voor het eeuwig leven bij God, onze Vader.

Haar vrijgeleide is het licht en leven van Pasen: „Ons Paaslam, Kristus, is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is het LAM dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven, voor goed heeft hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt.” (Pref. van Pasen)

Lieve kinderen, kleinkinderen en familie, voor mij waart gij alles! Nooit zal ik U genoeg kunnen danken voor uw geduld en goede zorgen. „Ik heb geloofd, daarom mag ik nog spreken tot ieder van U: Bewaar en

beleef ons heilig geloof. Ik stierf met het gezicht, het inzicht en het uitzicht naar Pasen, dat is ons feest en eens, hoop ik, ons eeuwig feest.”

In dat geloof heb ik geleefd en ben ik gestorven. Mijn enige wens en gebed is: Voor U allen ook zoveel!



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,

Uw blijven van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families KEPPENS,
SCHUTYZER,
MATTHIJS,
VAN DAMME,

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde