



In dankbare herinnering aan

DE HEER

Aloïsius, Remi SEGERS

weduwnaar van **Mevrouw
Maria, Hermantia SPITAELS**

Gepensioneerde van de N.M.B.S.

Oud Strijder 1914-1918, vereerd met de
Medaille der Overwinning en de Herin-
neringsmedaille.

Lid van de bond der Belgische Oorlogs-
invaliden.

Lid van de Oudstrijdersbond - Tollem-
beek.

Geboren te Denderwindeke op 22 mei
1894 en godvruchtig overleden in de
H. Hartkliniek te Ninove op 14 januari
1981. Gesterkt door de HH. Sakramenten
van de Zieken.

Wanneer het gevaar opdook, dood en ver-
nieling het land en volk bedreigde, is hij voor
ons gaan strijden en zijn leven gewaagd.
Helaas ! te gauw vergeten wij wat die held-
haftige strijders voor ons hebben gedaan en
geleden, hoe zij hun leven hebben geknakt en
gegeven. Laat ons hen indachtig en dankbaar
zijn door onze gebeden. Hij heeft geen mis-
noegen getoond toen de Heer hem met ziekte
beproeftde, maar hij heeft zich ootmoedig aan
zijn Goddelijke Wil onderworpen. Welke vrede
smaakt de mens, die leeft, lijdt en sterft in
volle overgeving aan de Heilige Wil Gods.

Pas 10 weken geleden zag ik U mijn beminde
Echtgenote, ten grave dragen. Na zo vele jaren

voor elkander geleefd te hebben, nauw verenigd
door de banden van de huiselijke liefde, had
de aandoening mij te hevig geschokt. Het
scheen me zo ongezellig, alle levenslust was
met U heengegaan. Wat kon mij het aardse nog
baten, ik voelde me zo ongelukkig zonder U,
mijn trouwe gezellin. Aan uw zijde wil ik rus-
ten, vrij van alle wereldse kommer.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, in vrede ben ik tot de Heer
gegaan. Dit weze U een troost, naast mijn dank
voor de grote genegenheid en zorgen waarmee
gij mij steeds hebt omringd, bewaard in uw
hart mijn aandenken en bidt voor mij.

Oudstrijders en ereleden, tot weerziens hier-
namaals en wees mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

O. L. Vrouw bescherm mijn familie.

Een milde troost waren uw gebeden en
blijken van kristelijke deelneming evenals
uw diep medevoelen.

Daarvoor danken U innig :

De families SEGERS, SPITAELS, PEIREMANS en
REYGAERTS.