

«De maat van ons leven is zeventig jaar,
of als we heel sterk zijn tachtig.
Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg,
en snel komt het uur van vertrekken». Psalm 90



In ons gebed houden wij de gedachtenis in ere van

MEVROUW

Clara SEGERS

weduwe van de heer **MICHEL VAN DEN BROEKE**

Geboren te Elst, op 22 juli 1904 en godvruchtig
overleden in de St-Franciscuskliniek te Oprakel
op 10 mei 1984, gesterkt door de H. Sakramenten
der Zieken.

Op een paar dagen is deze christene vrouw van
een bezig leven vertrokken.
We hebben ons leven niet in handen en werken
zolang het God belieft. Als oudste van een gezin
van negen leefde Clara van jongsaf niet voor zich-
zelf maar gebruikte haar talenten van hart en han-
den tenvolle voor de anderen, eerst in 't ouderlijk
huis, dan in eigen gezin en diesmeer. Altijd in
de weer binnens- of buitenshuis, rustten haar han-
den en voeten niet om meid te spelen voor alle
werk, liefst nog in de stal, de hovingen.

Haar levensweg werd soms zwaar doorkruist met
miseries tot haar grote wens in vervulling ging
«tot op mijnen ouden dag tot 't laatste goed blijven
en dan ineens vertrekken lijk onze Valère».

Eerst op die vroege dinsdagmorgen voor 't neerhof
zorgen, een boterham en een tas koffie, dan was
ook zij gereed voor de eeuwige rust in 't Vaderhuis.
Goede God, geef uw heerlijkheid en toekomst aan
deze gestorvene Clara. Wij kunnen niet geloven dat
haar leven vergeefs voorbij is gegaan. Wij ver-
enigen ons met het geloof, waarin zijzelf aan U
heeft vastgehouden ten einde toe. Wij bidden
dat zij voort mag leven in haar kinderen. Als iemand
ziek valt, weten we gezondheid te waarderen en
als iemand sterft, weten we wie we verloren.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinde-
ren, familieleden, kennissen en vrienden, eens zullen
we hopelijk samen zijn bij de Heer met allen die
ons in Geloof zijn voorgedaan. Laten wij door gebed
in Christus liefde verbonden blijven want wij ko-
men van God en keren naar de Vader terug.

Jezus, Maria, Jozef, bidt voor ons !

Cyriel VAN DEN BROEKE-BOTTELDOORN,
kinderen en kleinkinderen

Omer VAN DEN BROEKE-TRONCOUO en kinderen
Valère VAN DEN BROEKE-VAN RUYSKENSVELDE,
kinderen en kleinkinderen

Emiel VAN DEN BROEKE-DE GROOTE en kinderen
Cyriel VAN DER DONCKT-VAN DEN BROEKE†-
DUVERGER en kinderen

Mevrouw Robert DE MEULEMEESTER†-VAN DEN
BROEKE, kinderen en kleinkinderen

De families SEGERS, VAN DEN BROEKE,
DE MEYER EN VAN DER SNICKT,

danken voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Namis : donderdag 24 mei 1984 om 20 uur.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem